

Waarom krijg ik deze folder?

Omdat we je willen uitnodigen eens te komen buurten, eens te ruiken aan hoe vrijzinnigen kerken.

Waarom zou je het doen?

Omdat het ons ergert dat velen afgeven op "De Kerken" terwijl ze er zelf al in geen jaren, of zelfs nooit, zijn geweest. De generatie die kerk met de paplepel ingegoten kreeg, staat op het punt van uitsterven, maar de kritiek vermindert niet en wij willen een ander geluid in de wereld brengen. Noem het een voorlichtingscampagne "Jezus en wat ie werkelijk zei en deed"

Natuurlijk zitten ook wij in de banken, nou ja, op redelijke stoelen. En natuurlijk preekt er een dominee M/V, en zingen we psalmen en gezangen. Elke zondag van 10 tot 11. En daarna drinken we nog een kopje koffie of thee met elkaar.

En nu de hamvraag:

Stel je komt, wat levert het je op?

Kennis

je hoort wat nieuws, of ouds in een betere vertaling, dus dommer word je er niet van.

Diepgang

zaken uit het dagelijks leven krijgen hun plek in een breder kader.

Leidraad

je pikt dingen op die je een richting voor verder gedrag geven.

Steun

jouw sores is niet meer alleen de jouwe. We delen, door de tijden heen.

Vertrouwen

de Bijbel leert je hoe je zwakte en tegenslag kunt overwinnen.

Waarden en Normen

modekreet, toegegeven, maar een waarheid als een koe.

Vriendschap

we zijn een kleine club, en willen elkaars vrienden zijn, zonder bemoeizucht, maar oprecht.

U bent van harte welkom!

We zitten beneden aan de Kerkbuurt, nummer 157 in Sliedrecht en zijn elke zondag van 10 tot 11 open.

Je bent van harte welkom!

Liever eerst bellen?

ds. Henk Hartogsveld, predikant: 078-673 4175

Anton van der Graaf, voorzitter: 0184-413 604

Kerkdiensten

🕒 Iedere zondag van 10:00 uur tot 11:00 uur.

Contact

✉ onzeroepinggetrouw@hotmail.com

📍 www.onzeroepinggetrouw.nl



Vrijzinnige Geloofsgemeenschap

““ ONZE ROEPING GETROUW “”

“Een kerk... maar anders!”



WWW.ONZEROEPINGGETROUW.NL



In het woud van kerken dat ons land rijk is en waarin men soms door de bomen het bos niet meer ziet, staat sinds honderd jaar in het bosje van de Protestantse Kerk in Nederland een omstreden boom. Er zijn er die haar plaats betwisten en met wortel en tak hebben willen uitroeien, maar ze staat er nog en uit haar oude, weerbarstige stam groeien op onverwachte momenten nieuwe loten. Ze wortelt in dezelfde grond en drinkt uit dezelfde bron. Haar vruchten zijn: **vrijheid, kritische zin, verdraagzaamheid, culturele en maatschappelijke betrokkenheid.**

De Vereniging van Vrijzinnige Protestanten (voorheen: Hervormden) bestaat honderd jaar. Er is sinds het begin van de vorige eeuw veel veranderd in kerk en samenleving. Bij de oprichting van de VVH werd de alom aanwezige kerk beheerst door een theologenstrijd. Nu de kerk naar de rand is gedrongen, is de nadruk veel meer komen te liggen op de mogelijkheden om op eigentijdse wijze vorm te geven aan onze inspiratiebronnen, vandaar deze nieuwe folder.



Wat houdt vrijzinnig geloven dan in?

Iedere vrijzinnige zal deze vraag weer anders beantwoorden.

Er zijn wel enkele gemeenschappelijke kenmerken te geven:



Vrijzinnigen geloven dat iedereen zelf zijn plaats tegenover God en zijn plaats in de wereld mag bepalen.



Vrijzinnigen laten zich inspireren door **Jezus Christus**, zoals die uit de evangeliën naar voren komt.



Vrijzinnigen proberen in alle vrijheid een antwoord te vinden op vragen als: **Gebeurt God? Is God speler, scheidsrechter, toeschouwer? Waar is God in mijn dagelijks leven?**



Vrijzinnigen staan kritisch tegenover regels. Ze maken zich sterk voor de vrijheid van geloven en belijden en voor verdraagzaamheid.



Vrijzinnigen zien de Bijbelse verhalen als overleveringen van mensen die ook hebben gezocht naar antwoorden op zulke vragen. Deze antwoorden hebben ze neergelegd in de taal en de ideeën van hun tijd.



Godsdienst is voor vrijzinnigen niet alleen een kwestie van woorden. Godsdienst moet ook blijken uit daden. Zij willen proberen de waarden van medemenselijkheid en humaniteit toe te passen in het leven van elke dag.

Wie zijn wij?

De Vrijzinnige Geloofsgemeenschap **“Onze Roeping Getrouw”** is een kleine geloofsgemeenschap bestaande uit mensen die zich aangesproken voelen door een andere benadering van geloven dan in de traditionele kerken. Zij noemen deze benadering **“vrijzinnig”**.



We? Wie we? Wel, WE dat zijn de vrijzinnig protestanten van Sliedrecht.

Jawel, we bestaan, we geloven, en we zijn zo arrogant te denken dat we niet voldoen aan het gemiddeld beeld dat bestaat van “De Kerk”. Nou is er niet zo iets als “De Kerk”, evenmin als zoiets bestaat als “Het Geloof” of “De Christen”. Dát zijn generalisaties die het leuk doen bij de verjaardagsborrel en in een talkshow. De werkelijkheid is anders. Dat ervaren wij, vrijzinnigen, telkens wanneer we met opgekrulde tenen ons zitten te ergeren als het op tv weer gaat over “De Kerk(en)”.

Christelijk

Dus wij zien Jezus van Nazareth als ons voorbeeld.

Protestant

Dus wij vallen buiten het gezag van Rome (de Katholieken), Constantinopel (de Orthodoxen), Alexandrië (de Kopten van Egypte en Ethiopië of Antiochië (de Christenen van het Midden-Oosten).

Liberaal

Een gevaarlijke term hier, want ieder denkt dan aan VVD... Zelf hanteren we de term “vrijzinnig” waarbij “zinnig” betekent “willig”, van (eigen) wil.

Ondogmatisch

Of je nu in het scheppingsverhaal van de 7 dagen gelooft, of in de wetenschap van de Big Bang, je bent welkom!

“Wij zijn anders, en willen anders zijn.”

Maar wat zijn we dan?

Open

Niet in ons eigen kleine wereldje overmatig bezig blijven, maar voluit verwerken in de Nederlandse samenleving.

Tolerant

Want we zijn tot op het bot overtuigd van ieders eigen pad naar God, ongeacht huidskleur, samenlevingsvorm of maatschappelijke positie.

Drempelloos

Dus zonder toelatingsexamen, als doop of belijdenis. Niemand speelt voor spek en bonen mee, niemand de meerdere, niemand de mindere.